

Beste vrienden

Het is voor mij een groot genoegen jullie hartelijk te verwelkomen op onze jaarlijkse statutaire vergadering. Ik wil ook graag iedereen van harte een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen.

Moge 2025 voor jullie en je gezin voorspoedig verlopen. Als wij het hebben over het belang van vrede en geluk volstaat het dagelijks het journaal op TV te bekijken: het lijkt elke keer weer een episode van een heus horrorverhaal. Maar laat ons daar niet over uitweiden.

Ons clubblad per post wordt afgeschaft. Oorzaak hiervan is de terugloop van het ledenaantal, de hoge drukkosten en het wegvallen van de sponsoring. Op de site "[www.postzegelclubambiorix.be](http://www.postzegelclubambiorix.be)" kan je nog steeds ons tweemaandelijks clubblad lezen. Je maakt er best een gewoonte van om regelmatig eens de site te openen want wij gaan onze tussentijdse mededelingen in het nieuwe medium publiceren.

Het voorbije jaar is er wel een heuglijk feit gebeurd. Ons lid Florent Hansen publiceerde een prachtig naslagwerk over de Tongerse postgeschiedenis. Het boek: "Van het geslacht Von Turn und Taxis tot Bpost" is een prachtig levenswerk van ons lid. Florent nogmaals proficiat!

Betreffende de uitgiftepolitiek van Bpost luidt de klaagzang: te veel nieuwe zegels, te duur en teveel zijsprongetjes zoals cryptozegels, van het goede te veel. Veel filatelisten zien de aankoop van postfrisse zegels niet meer zitten en gaan afgestempelde exemplaren zoeken. Er is variatie genoeg: zegels uit hun stad, een thema, marcofilie enz...Laat ons toch optimistisch blijven en onze vrije tijd aangenaam met onze hobby doorbrengen.

Verder wil ik besluiten met een dankwoord aan mijn medebestuurleden voor het vele werk achter de schermen, aan alle trouwe leden en onze Nederlandse vrienden voor hun blijvende vriendschap.

Laten wij dan het glas heffen met een heildronk op de Koninklijke Postzegelvereniging Ambiorix Tongeren.

De voorzitter, Henri Bleus